

## 8 Ole Christian Secher Boye

Søn af	<a href="#">August Diderich Boye</a> og Mette Marie Kirstine Lottrup
Født	14. september 1850 i Viborg Domsogn
Døbt	i Kirken 27. september 1850
Faddere	Barnet båret af Md. Boye. Faddere C. Lottrup, Kbmd. G. Boye, Handelsbetjent E..... Pigen ..... Vaccineret marts 1854 af Magnus, Hobro
Konfirmeret	8. oktober 1865 i Aarhus Vor Frue Sogn af provst Bendix. Karaktererne Ug og Ug
Gift	14. september 1888 i Vejen Kirke med <a href="#">Betty Marie Madsen Gram</a> [ 9 ]
Forlovere	for Ole Christian sognepræst H. Sveistrup og for Betty Marie faderen, teglbrænder Niels Madsen Gram, begge af Vejen Sogn
Død	5. december 1913 i Vejen Sogn, 63 år gammel
Begravet	10. december i Vejen Kirke. På gravstenen står: PAA GUDS HJÆLP VAR DIN LIVSGJERNING BYGGET
Børn:	Født:
1. Elisabeth Juliane Boye	8. september 1890 i Vejen Sogn
2. <a href="#">Lars Christian Boye</a>	14. juli 1892 i Vejen Sogn
3. Olavia Johanne Boye	19. marts 1894 i Vejen Sogn
4. Hans Sveistrup Boye	13. oktober 1899 i Vejen Sogn
5. Olav Boye	15. april 1902 i Vejen Sogn
6. Ingeborg Christiane Boye	14. maj 1907 i Vejen Sogn

Ole Christian Secher Boye blev født i Viborg og flyttede til Aarhus med sine forældre o. 1857. Faderen August Boye havde en lille købmandshandel i Viborg.

Forstander Svendsen, Jelling Seminarium, udtaler bl.a.: *Ole Chr S Boye har her arbejdet med en stor Samvittighedsfuldhed og en utrættelig stædig Flid, som undertiden endog oversteg hans Kræfter, og han har bestandig udvist et i alle Maader udmærket Forhold. Jeg er vis paa, at han har baade Kald og Kjærlighed til Lærergjerningen.*

Ole mistede sin mor i 1863 og sin far i 1867, hvor han formentlig gik i Latinskole i Aarhus. Hans far August Boye havde en overordnet stilling på bryggeriet CERES i Aarhus. Bryggeriet blev startet i 1856 af August Boyes svoger Maltha Christian Lottrup, en stor købmand og brændevinshandler i Aarhus.

Lottrup-familien var stærkt repræsenteret i Aarhus og på en række store gårde i Skals- og Hammershøj-området, så jeg er sikker på, der var nogen i familien, der tog sig af ham. Ole arvede bl.a. en pæn aktiepost i Østjyske Bryggerier A/S efter Maltha Christian Lottrups arving til bryggeriet CERES, datteren Ingeborg Christiane Lottrup og svigersønnen Lars Christian Meulengracht, der i øvrigt var fadder til Oles ældste søn, Lars Christian Boye (min farfar).

I 1867 startede Ole som 20-årig på det Kongelige Skolelærerseminarium i Jelling hos forstander Hans Jørgen Marius Svendsen (1816-72). I sommeren 1873 gik han til eksamen i Aarhus og fik sit eksamensbevis som lærer den 25. juli 1873 med hovedkarakteren: Duelig. En kopi af specialkaraktererne viser, at Ole var et velbegavet og flittigt ungt menneske.

En enkelt karakter springer i øjnene, gymnastik: *Kan ikke forestaa*. Årsagen hertil er, at Ole var halt som følge af, at hans barnepige havde tabt ham som lille.

Ole begyndte sin lærergerning i Øster Randrup som huslærer hos familien R. Schmidt fra 1870 til november 1873.

Primo 1876 til september samme år som lærervikar på Ungstrup Skole i Thorning Sogn. Dernæst kom han til Vejen Almueskole som 2. lærer fra 1876-82. I denne periode boede han på skolen hos 1. lærer Jesper Pedersen Jørgensen og dennes familie. Dette fremgår af FT-1880. Omkring 1882 blev Ole 1. lærer på Vejen nye Skole indtil han tog sin afsked i 1910.

Først i 1888 blev Ole gift - på sin 38 års fødselsdag - med den 17 år yngre Betty Marie Madsen Gram, der var flyttet til Vejen omkring 1878 med sine forældre og mindre søskende. Ved FT-1890 havde de ikke selv fået børn, men havde Mette Maries lillebror Theodor på 14 år i pleje. Hans forældre var flyttet til Brørup Sogn med deres yngste barn.

Betty Marie føder deres første barn, Elisabeth Juliane Boye, den 8. september 1890. Nr. 2 er min farfar, Lars Christian Boye, født den 14. juli 1892.

Elisabeth har jeg mødt som barn i 1950'erne. Hun var missionær i Afrika i områderne Kenya og Uganda. Det var meget spændende at høre fortællinger derfra og få breve med flotte frimærker med billeder af dyr fra savannen. Tilfældet ville, at jeg selv har besøgt Kenya flere gange. Hver gang dukker Elisabeth op i min bevidst, hvor mon hun ligger begravet? Har jeg været tæt på?

Familien havde et nært forhold til kirken og dette vil blive beskrevet senere.

En gennemgang af fadderne til børnene vil give et godt billede af deres omgangskreds. Præsten er en central person, da mine oldeforældre var troende mennesker. Grundtvig havde en stor betydning i hjemmet og ligeledes forholdet til Askov Højskole.

Jeg har været så heldig at arve Grundtvigs samlede værker samt nogle meget spændende geografibøger, som Ole havde stor interesse for. Jeg kan i dag sidde i hans gyngestol og læse i disse gamle bøger og tænke over de forandringer, der er sket med landegrænser siden han blev uddannet som lærer i 1870. Jeg er for øvrigt også opkaldt efter ham mht. fornavnet Ole.

Min farfar, Lars Christian etablerede sig i 1922 som landmand i Grevinge Sogn i Odsherred i Holbæk Amt på min farmors fødegård. Det var ikke helt tilfældigt, at han kom til denne egn. Der er nogle sammenhænge mellem en præst i Vejen og i Grevinge Kirke, som jeg skal undersøge nærmere.

Den Dag, jeg blev konfirmeret af Provsten i Aarhus Domkirke, sagde han nogle Ord vist til hver Konfirmand. Da sagde han omtrent saaledes til mig, — han vidste, at jeg tænkte paa at blive Lærer, — at han ønskede, at Gud vilde give mig saa flittige, lydige og gode Disciple, som jeg selv havde været. — Gud har opfyldt hans Ønske. Jeg har haft gode, lydige Disciple. Og I skal vide, at jeg har jer alle kær; — jeg holder af eder alle. — Og jeg siger eder Tak for eders Venlighed og Kærlighed imod mig; — og idet jeg nu byder eder Farvel, siger jeg: Gud *velsigne* eder alle! — Ja Gud velsigne og bevare eder i Naade!

Fadervor!

## Mit Farvel til mine Skolebørn

i Vejen nye Skole

den 31. Oktbr. 1910.

O. Chr. Boye,  
Forstelærer.

